



Ruiterkamp Vrijdag 7 sep '12 tot Maandag 10 sep '12

Kamer 1	Kevin, Stefan, Ricardo, Sam, Robert, Rob, Jan s.
Kamer 2	Mandy, Jeanine, Martine, Madeline, Carmen, Joanne, Judith, Manon, Jacqueline.
Kamer 4	Ida, Leonie, Remy.
Kamer 5	Kees, Dirk jan, Harry B
Kamer 6	Corina, Barbra, Paulien, Marijke,
Kamer 7	Harry R, Cor, Mark is de zoon van Cor, Bas, Corstiaan, Jochem,

Vrijdag 7 September 2012

We moesten om kwart over 9 er zijn bij de boet in hoogwoud op de parkeerplaats, we waren ruim op tijd aan gekomen op de parkeerplaats om 9 uur. Toen gingen we de koffer op de aningwagen en hij mocht achter de auto van Cor. Toen hadden we de auto indeling gekregen.



Jeanine.	Madelinde. Carmen, Robbert
Corina en Marijke	Mandy, Leonie, Sam
Paulien	Barbra
Harry R en Judith is de dochter van Harry waren op de zijspan	
Kevin was met hem eigen Motor	
Harry B	Dirk jan. Bas
Martine	Ricardo
Ida	Jacqueline, Remy
kees	Rob, Corstiaan
Jan S	Stefan, jochem, Joanne
Cor	(zoon van Cor is Mark)



En toen gingen we de ouders dag zeggen en zwaaien, natuurlijk ook toeteren. Toen ging we rijden op weg naar westerbork in drenthe. Toen we op de afsluitdijk waren hadden we een opdracht gekregen. Om van een kartoene bordje een enge masker te van maken en voor de leiding maken en toen moesten we die op doen in Heerenveen op het parkeerplaats van hotel – restaurant. Toen we halve wegen waren gingen we een koppie halen in hereveen en de enge masker op gedaan. Toen we klaar waren met koppie doen gingen we weer met ze alle in de auto op weg naar Westerbork daar waren we rond 13.30 aangekomen en toen ida helpen met de blaadjes op plakken op de deur voor de kamerindeling. Ik sliep samen met de meiden op kamer 2. Toen rustig onze koffers pakken en in onze slaapkamer doen en bedden opmaken, kleren klaar zoeken voor om te rijden. En daar voor gingen we buiten wat drinken. En wachten tot Harry R en marijke (groot) klaar waren voor de lijst op wie we mochten gaan rijden. Toen die emals handt gingen we kijken om hoe laat we mochten gaan rijden. Ik moest even me kleren aan doen en toen wacht en om 2 uur poetsen en om kwart over 2 rijden, natuurlijk ging ik op een groot paardrijden die heten Pino, hij was niet blauw van die pino van seamstraat. En toen zat ik in de groep bij Jacqueline, madeline, Mandy, Corina, Carmen en marijke (groot) die ons de weg ging wijzen en les geven en waar we heen moesten gaan. Toen gingen we lekker rijden. Nog paar keer in Galop en Draf geweest. We gingen niet zoo lang want de andere wouden ook nog rijden. Na het rijden gingen we afzadelen (sommige) of niet afzadelen toen ging de andere groep rijden. Dochne. Omkleden. Toen idereen klaar waren gingen we heerlijk eten. Het eten was (pannenkoeken) gegeten en een heerlijke toetje. Toen een spelletje doen. En nog een speurtocht door de bossen met opdrachten. En daarna eten en iets drinken en rond 1 uur naar bed gegaan. Sommige had snachts een sticker op hun arm of hoofd gekregen voor de grap, dat was rond 4 uur gebeurt. En nog overleg gedaan de leiding voor dat de speurtocht begon. We moesten eerst weten bij wie in de groepje zat..





Zaterdag 8 september 2012

We kwamen rond half 10 uit bed. Daarna ging ik me rijkleren aan doen. En toen onze ontbijtje gedaan. Toen zag ik Manon die er ook al was in de ochtend. Die had een rondleiding gehad van Judith. Even goede dag gezegd tegen Manon. Toen naar de kamer gegaan. Zegt Judith en Marijke er zit Rijst in me tas en Toiletas. En ik ging kijken en er blijkt dat er ook bij mijn rijst in me klerentas zat. Dat hadden sommige mensen bij ons gedaan als grapje. Toen naar de eetzaal om te kijken of de lijst van paardrijden eral hangt en dat was ook zoo. Ik zat dit keer in het groepje van Stefan, Madeline, Harry R, Harry B, Manon en Sophie ging ook mee.

Voor dat we gingen rijden ging we eerst even een broodje eten en wat drinken en daarna gingen we poetsen om . kwart voor 2 poetsen en rijden. om 2 uur. En we gingen dit keer lekker veel galopperen en draven en natuurlijk stappen. Nog even in galop geweest in de waterbak 2x. daarna lekker weer naar de manege. Toen afzadelen of niet afzadelen. Toen gingen nog de laasten groepjes rijden. Toen ging ik douche en omkleden. En avonds hadden we lekker eten (Vlees. Stokbrood. Fruitsalade en Salade) toen ging Edo en een (vriend) van Edo mee eten en dat was Rob die waren er al in de middag. en toen gingen de leiding overleggen en wij lekker in de kamer wat doen of buiten zitten. En toen omkleden voor de disco avond. Edo en een (vriend) Rob die ging de muziek regelen. En onze griezel kleren aan doen. Ik had een uurtje me kleren aan want ik had onmakkelijke kleren aan. Dat zat niet zoo lekker. Daarna rond 12 uur naar bed. En daar voor een lekkere biertje gehad.

Zondag 9 september 2012

We kwamen rond half 10 uit bed. Daarna ging ik me rijkleren aan doen. En toen onze ontbijtje gedaan en daarna gingen we middags met water gooien naar de leiding en de andere. Toen daar voor nog lekker rijden en middag eten met ze alle. We hadden chinees gegeten met ze alle. En na het avondeten gingen de leiding natuurlijk weer overleggen en een dropping overleggen. En toen gingen wij lekker buiten zitten of naar de kamer of andere dingen. En daarna dat ze klaar waren. Gingen we ons klaar maken voor de dropping en dat was rond half 11 en ik was al om half 1 terug met me groepje. In de groepje zat : Jochem. Sam. Corina. Judith. Jan s. en de laasten groep was ida en Harry r. daarna nog een biertje gedaan en toen heerlijk naar bed toe rond half 3. Maar ik wou naar me bed gaan om te slapen. Maar dat ging niet omdat ik me kussen en me slaapzak waren zoek en Stefan was ze spullen ook zoek. Maar even later samen met Stefan en ida zoeken. Lagen ze op de kamer 3 boven op de plank. Me eigen spullen op me bed gedaan. En me pyjama aan gedaan. Toen ging we hun terug pakken met hun slaapzak in de kamer van de jongens te doen. En paar kleren midden in het pad te doen. En daar voor nog een kleine bos wandeling gedaan met spookjes op de boom en maskers van papiermasse, daarna nog wat gedronken en iets lekkers gehad. En toen lekker naar ons bed gegaan om te slapen.

Maandag 10 september 2012

Rond half 10 wakker gemaakt door Jacqueline. want anders wou Corina me wakker maken met de pannendeksels. En toen onze kleren voor rijden aan doen. Koffer een beetje in pakken. En auto kleren klaar zoeken. Koffers in de aningwagen doen. En eerst ontbijten en daarna in de middag soep met gebakkenvlees en een broodje met gebakken eitje gegeten. middags rijden. En daarna wachten op de andere die gingen om kleden. Koffer in orden maken en de koffer op de aningwagen doen wie dat nog niet had gedaan. Daarna dat idereen klaar was wat eten en drinken wat we overhadden. Daarna in de auto zitten en op weg naar de boet in hoogwoud en daar waren onze ouders en verzorgens die op ons hadden gewacht.

We hadden dit weekend weer een top vakantie met onze gezellige vereniging.



Vriendelijke groetjes van Mandy

Datum woensdag 12 september 2012

